

JONACANTATE

De doden zijn geteld, de namen opgeschreven.
De sporen van geweld zijn donkerrood.
Het roepen is gehoord. Het tranenbrood
is door de Ene niet onopgemerkt gebleven.

Uit: *Proloog*

Het stormt hevig op de wereldzee en de vraag is: wie moet er overboord om de storm tot bedaren te brengen? Een van ons? Jona? Vluchtelingen of mensensmokkelaars? De onrecht- en geweldplegers van Ninevé, het huidige Mosul? Of liever helemaal niemand? Dat is de vraag die het Bijbelboek JONA ten diepste aan de orde stelt. Aan actuele betekenis heeft dit boek helaas niet ingeboet. Daarom deze nieuwe, symfonische cantate.

Muziek: Alfons van der Mullen

Libretto: René van Loenen

Klacht van God

Niets heeft die boom je gekost.
toch ben je boos en gekwetst.
Jona, verplaats je in mij.

Alles wat leeft raakt mijn hart.
Lijden, het snijdt door mijn ziel.
Onrecht, het doet me zo'n pijn.

Zou ik de stad Ninevé,
mensen en dieren inclus,
zomaar in rook op doen gaan?

Zou ik het schip van mijn woord,
met wat ik liefheb aan boord,
onbestuurd onder doen gaan?

www.anisymuz.nl



Foto: Henk van Loenen

