

# Kom vogel, we laten je vrij

tekst: René van Loenen

muziek: Dirk Zwart



1. Kom vo-gel, we la - ten je vrij om o - ver de zee - en te vlie - gen, de  
2. Kom vo-gel, ge - vlu - geld en vrij, wees jij ons een gids en ver - spie - der, de



don-ke-re luch - ten voor - bij. \_\_\_\_\_ Je vlu - gels zijn mach - ti - ge woor - den, je  
tijd en de tij - den voor - bij. \_\_\_\_\_ Je vlu - gels zijn mach - ti - ge woor - den, je



wiek - sla - gen ko - per - mu - ziek. Te zwaar voor de he - mel zijn wij: wij  
wiek - sla - gen ko - per - mu - ziek. Ge - ze - gend met vre - de ben jij die



ko - men de zee - en niet o - ver, wij ko - men de dood niet voor - bij. \_\_\_\_\_  
ons met een twijg komt be - groe - ten: een te - ken het wa - ter voor - bij. \_\_\_\_\_