

Ode aan de klaproos

Rustig

Tekst: René van Loenen Muziek: Chris van Bruggen

Je oogt zo weer-loos en zo teer op braak-lig-gend ter-

rein maar door je veer-kracht kun je meer danzwak en kwets-baar zijn.

Je bent met een-voud rijk ge-tooid, ont-wa-pe-nend ge-woon, op

schra-le gron-den uit-ge-strooid als breek-baar eer-be-toon. — Je

bent een troost - rijk gods - ge - schenk, ge - zaaid in kou - de grond, van

wie de slacht - of - fers ge - denkt een pleis - ter op de wond. Want

waar de grond is om - ge - woeld door bruto en grof ge - weld, daar dek je het ver -

le - den toe en kleur het e - ge - veld.