

Onze hoogmoed, onze waan

Kyriëlied

Tekst: René van Loenen Muziek: Chris van Bruggen

Om de uit-ge-put-te bo-dem, om de prijs voor ons be-

staan, om de tol voor on-ze roof-zucht, on-ze hoog-moed, on-ze waan,

Refrein
Eeu - wi-ge, ont-ferm u, ont-ferm u. Eeu - wi-ge, ont-ferm u.

Om de vogels in de bomen,
om de dieren in het veld,
om de vissen in het water,
om het leven dat niet telt,
Eeuwige, ontferm u, ontferm u.
Eeuwige, ontferm u.

Om de bossen en de zeeën,
om een veilig leefklimaat
voor de vossen in hun hollen,
voor de kinderen op straat,
Eeuwige, ontferm u, ontferm u.
Eeuwige, ontferm u.

Om de aanslag op uw schepping,
het besmeuren van uw naam,
om de uitgeroeide soorten,
roepen wij beschaamd u aan,
Eeuwige, ontferm u, ontferm u.
Eeuwige, ontferm u.