

U hebt de oerzee van het land gescheiden

Tekst: René van Loenen
Muziek: Roeland Scherff

C Fm/C C7(no5) Fm/C



1. U hebt de oer - zee van het land ge - schei - den, won - de - re
2. U leidt het wa - ter van ver - bor - gen bron - nen. Zo on - weer -
3. U die ver - kwikt de ak - kers en de gaar - den drenkt ook het
4. U plant - te zelf de luis - ter - rij - ke bo - men, die in hun
5. Ik wil uw naam, o Eeu - wi - ge, be - zin - gen, U lo - ven

4 C Fm/C C7(no5) Fm



God, uw Geest kwam tus - sen - bei - de. Nooit zal de
staan - baar aan de rots ont - spron - gen vult het de
vee, de e - zels en de paar - den, de wil - de
groeit uw schep - pings - won - der to - nen met al die
om de rij - ke ze - ge - nin - gen waar - mee U

6 Eb Eb/G Ab Bb m6 F(m)



vloed de grens meer o - ver - schrij - den on - der de he - mel
be - ken, geeft het zich ge - won - nen, vindt het zijn bed - ding.
die - ren o - ver heel de aar - de zo o - ver - vloe - dig.
vo - gels die er mo - gen wo - nen om u te e - ren.
al wat a - demt blijft om - rin - gen, bron van mijn vreug - de!

Dit lied is verschenen in 'Klimaatbrevier' uitgegeven bij uitgeverij Van Warven.